

OVER BLOEIENDE PADEN

De bloemen ontluiken, de vogels fluiten. De ideale tijd om de benen te strekken en te genieten van geuren en kleuren, tijdens deze fleurige wandelingen en fietsroutes.

DOOR **EVY VAN ELSACKER**.
ILLUSTRATIES: **CHARLOTTE SEVEREYNS**



Fietsen langs fruitbloesems

Geen zin in mensenmassa's? Dan ga je voor je jaarlijkse portie lentebloesems dit keer eens naar het noorden van ons land.

Op de fietslus langs de boomgaarden van **Hoogstraten** ontdek je dat in dit deel van de Kempen, nog ander lekker fruit groeit dan aardbeien. Je fietst langs appel- en perengaarden vol bloesems, langs geurige blauwbessenstruiken en langs kersenbomen in bloei.

DE ROUTE: LANGS HOOGSTRAATSE BLOESEM, 41,5 KM

Deze fietslus kun je downloaden of afhalen bij de toeristische dienst van Hoogstraten. Het circuit leidt naar Minderhout en steekt dan even de grens over richting Baarle-Hertog, om dan al snel weer zuidwaarts terug ons land in te draaien naar het Graafsbos en Wortel-Kolonie. Je start in het bruisende centrum van Hoogstra-

teelt van blauwe bessen, die bloeien in en geoogst worden van juni tot september. Gekneusde besjes verwerken ze tot sap, confituur en zelfs een eigen elixir, want met hun bedrijfje **Local Harvest** willen ze duurzaam te werk gaan en niets verloren laten gaan. Vanaf knooppunt 18 volg je de punten naar Zondereigen en daarna kom je langs aardbei- en kersenteler **Adriaensen-Wynants**, waar de kersenbomen het landschap kleuren. De boomgaard dateert van grootvaders tijden. Hun fruit verkopen ze in het oogstseizoen ook via de automaten. Daarna kun je binnenlopen in bezoekerscentrum **De Klap-ekster** met zijn grote terras, voor uitleg over het omliggende natuurgebied van de **Markvallei** en de 'Kolonie van Weldadigheid' in **Wortel**, nu werelderfgoed. Landlopers werden er gehuisvest en moesten op het land werken. Een ommetje waard zijn de indrukwekkende gebouwen van **Merksplas-Kolonie**. Via de knooppunten 11, 35 en 29 rij je terug naar Hoogstraten.

‘Een ommetje waard zijn de indrukwekkende gebouwen van Merksplas-Kolonie’

ten en volgt even de Bredaseweg. Al snel wijk je af van die drukke baan en zie je de eerste bloesems aan de appel- en perenbomen van fruitbedrijf **Stoffels-Van Baelen**. Je kunt er een appeltje voor onderweg inslaan, want het jonge koppel doet ook aan thuisverkoop. Over de rivier **De Mark** rijd je verder naar knooppunten 20 en 17 om dan de **Blauwbossen** in te duiken. Daar startten **Tom en Jacqueline** met de

DE PERFECTE TIMING

Kersenbomen bloeien het eerst, doorgaans vanaf half april, dan de perelaars. Eind april ontluiken de roze appelbloesems en in de eerste helft van mei komen de lichtroze bloempjes aan de blauwbessenstruiken. Als het een koude maand maart was, is het wat langer wachten op de bloesems, na een zachte maart verschijnen ze vroeger.

MEER INFO OP VISITHOOGSTRATEN.BE

LEKKERE HALTES & MOOI LOGEREN

- Fietsen huren kan bij **Verschuieren** in Hoogstraten. En bij **Adams**, die zijn fietsen brengt naar waar jij liefst start.
- Wie zich voor het vertrek wil voltanken met energie, zit goed voor een lunch in restaurant **Sterk** in hartje Hoogstraten. Ze werken er graag met lokaal lekkers zoals vlierbloesem en blauwe bessen in het dessert.
- Een aanrader bij terugkeer is het vijfgangenmenu van **Restaurant 136** bij **Niels en Laura**. Ze maken er zelfs hun eigen gin.
- In **De Jachthoorn** kun je eten, slapen en scooters huren, mocht je opzien tegen het trappen.
- Halfweg de route kunnen carnivoren hun hart ophalen in resto **De Caron** in **Merksplas**, dat specialiseert in gerijpt vlees.
- Op het mooie terras van brasserie **'t Hofeind** geniet je van klassieke gerechten.
- Wil je graag een heel bijzondere namiddag beleven, dan kun je vuurmeesters **Nick en Kevin** in **Wortel-Kolonie** een zevengangenmenu zien bereiden op open vuur in hun chef's table **Zout Erover**, vanaf tien personen.

FIETSENVERSCHUIEREN.BE, ADAMS-FIETSERHUUR.NL, RESTAURANT-STERK.COM, RESTO136.BE, HOTEL.BISTROBAR.BE, DECARON.BE, ZOUTEROVER.BE

Paarse paden langs boshyacinten

Zowel de kleur als de geur van boshyacinten betovert je. Een bedwelmend mooi pad loopt over de Kemmelberg, met als bonus panorama's over het Heuvelland.

Het delicate parfum van het paarse bloementapijt en de eerste frisgroene lentebaadjes zorgen voor de ultieme lentemix. In het glooiende Heuvelland komen daar nog eens mooie vergezichten bij.

DE ROUTE: KEMMELBERGPAD, 8 KM

Zeshoekige groene bordjes wijzen de weg voor deze topwandeling, die ook letterlijk naar de top van de Kemmelberg voert, op 156 m. De tocht start bij bezoekerscentrum 'Het Heuvelland' in **Kemmel**. Via het kasteelpark **De Warande** en rustige veldwegen

‘Vanaf de Kemmelberg heb je een uniek panorama: je kunt tot in Frans-Vlaanderen zien’

wandel je eerst richting **Monteberg** met zijn wijngaarden. Je komt eerst langs de **Commanderiebunker** uit de tijd van de Koude Oorlog en het kunstwerk **The Ancestors**, menhirs gemaakt uit wilgentakken. Aan de voet van de Monteberg groeien 27.000 wijnstokken. De unieke ligging van deze wijngaard zorgt voor een schitterend panorama: je kunt in het dal het folkdorpje **Dranouter**

zien en bij helder weer zelfs **Rijsel**. Daarna gaat het steil bergop naar de top van de Kemmelberg en de **Belvédèretoren**. Je staat daar op 170 meter hoogte en kunt 40 km ver kijken. Een uniek panorama, bij mooi weer kun je zelfs Frans-Vlaanderen zien. Verder passeer je **De Engel**, het monument dat de meer dan vijfduizend gesneuvelde Franse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog herdenkt, en hun massagraf, een pakkende plek met zicht op de **Rodeberg**. De terugweg voert langs de beboste heuvelflanken. Onder de vele eiken en beuken die dan nog maar prille blaadjes hebben, steken duizenden boshyacinten de kop op. Prachtige foto's gegarandeerd! Het bos vol paarse bloempjes is *very instagrammable*. Met wat goede wil zou je de Kemmelberg in de lente daarom de Paarseberg kunnen noemen, naar analogie met de Rodeberg en de Zwarteberg in de omgeving...

DE PERFECTE TIMING

Doorgaans steken de boshyacinten de kop op van half april tot de eerste week van mei. Op 17 april kun je deelnemen aan het boshyacintenfestival met gratis activiteiten georganiseerd door Toerisme Heuvelland...

MEER INFO OP [TOERISMEHEUVELLAND.BE/NL/KEMMELBERGPAD](https://toerismeheuvelland.be/nl/kemmelbergpad)

LEKKERE HALTES & MOOI LOGEREN

- Om op krachten te komen onderweg is **In de Gouden Jaren** in de Belvédèretoren een aanrader, met grillrestaurant en pannenkoeken.

- Dé plek om lang te genieten van het uitzicht rondom is de perfect gelegen **Hostellerie Kemmelberg**, een natuurstenen gebouw uit 1954 op de berg met tuin waarin ook wilde hyacinten bloeien. In hun Paarseberg-arrangement bieden **Kristine en Philippe** je overnachting aan met ontbijt, een welkomstcocktail en een gastronomisch 'paars diner'. Ook blauwpaarse lichteffecten schuwen ze niet. Vraag een gidsbeurt aan of maak foto's van de boshyacinten; benieuwd of je de wandgrote, 8 meter lange foto in de hostellerie kunt overtreffen. Ook zonder er te logeren kun je op hun terras genieten van een drankje of hapje met uitzicht.

- Wie liever de privacy geniet van een vakantiewoning, zit goed in de minimalistische, strak moderne **Fika Stuga**. Of in het luxueuze **Landgoed De Monteberg** met chesterfield-sofa's, een giga tuin en superuitzicht.

INDEGoudenJAREN-BELVEDERE-KEMMELBERG.BE, MONTKEMMEL.COM, FIKA.ONE, DEMONTEBERG.BE





Wandelen tussen wilde narcissen

Voor het 'gele wonder' zakken elk jaar natuurliefhebbers af naar de Oostkantons. Duizenden wilde narcissen kleuren in april de beekvalleien van de Belgische Eifel.

Telkens is het weer een bijzonder moment, als de wilde narcissen in bloei staan. Daartussen fladderen citroenvlinders en vliegen gele kwikstaartjes. Je ziet dat unieke tafereel vooral ten zuidoosten van de Hoge Venen, in de valleien van beken als de Warche, de Holzwarche en de Jansbach. Het **Eifelgebied** (tussen Bütgenbach in België en Monschau in Duitsland) is een van de weinige plekken in Europa waar de bloemen nog zo massaal in het wild voorkomen en een geel tapijt vormen in de lente.

‘Het Eifelgebied is een van de weinige plekken in Europa waar narcissen nog zo massaal in het wild voorkomen’

DE WANDELING: NARCISSEN-PRACHT, 13 OF 18 KM

Wilde narcissen kleuren de open vlaktes en hooiweiden in de Belgische Eifel bij **Rocherath** en **Krinkelt**, in de Duitstalige gemeente **Büllingen**. Je kunt starten bij de **Enkelberger Mühle** in Rocherath, en de Route You-wandeling *Narcissenpracht langs de Holzwarche en de Olef* van 18 km volgen. De route neemt je mee tot aan de Duitse grens voor nog meer *Narzis-*

senwiesen. Inkorten tot 13 km kan ook. Om niet te verdwalen heb je zeker een gps-app nodig, want deze wandeling staat niet aangegeven met bordjes of tekens. Met waterdichte laarzen trotseer je de drassige vallei, die met haar natte veengrond bijzondere flora en fauna herbergt. Het water verzamelt zich in kronkelende beekjes, met daartussen eilandjes en wilgenbosjes. Langharige runderen houden het gras kort. Je ziet er ook geregeld herten en reeën lopen. Dieper in de dennenbossen rondom broeden de uilen. Overigens organiseren veel natuurorganisaties in de bloeiperiode van de wilde narcissen begeleide wandelingen in deze omgeving, zoals **Natagora** en **Landschap**. Op 10 april is er het jaarlijkse narcissenfeest aan de Enkelberger Mühle, met vier (tijdelijk bewegwijzerde) wandelroutes langs de mooiste narcissenweides.

DE PERFECTE TIMING

Wilde narcissen bloeien later dan de gewone paasbloemen in de Vlaamse parken en tuinen. Je ziet ze in de eerste helft van april verschijnen en ze blijven meestal mooi tot het einde van de maand.

MEER INFO OP ROUTEYOU.COM, OSTBELGIEN.EU, NATAGORA.BE EN LANDSCHAPVZW.BE

LEKKERE HALTES & MOOI LOGEREN

- Midden in de natuur biedt **Friends in the Wood** zeven moderne houten chalets met terras aan.
- Wie de luxe verkiest van een spa en restaurant, logeert wat verderop in de rustieke hotels **Haus Tiefenbach**, **Hotel Drosson** of in het moderne **Bütgenbacher Hof**.
- In de stijlvolle vakantiewoning **Schmidt Cottage**, met jacuzzi en open haard op het terras, kan een chef desgewenst voor je kokkerellen aan huis.
- Mag het simpel en sympathiek, dan kun je je wandeltocht direct starten aan **The Place 2 Beer** of aan de duurzame bed and breakfasts **Silberhütte** of **Level600**.
- Onderweg op de natuurwandeling kom je geen eethuizen of cafés tegen; een picknick meenemen is de boodschap.
- Op een kwartiertje rijden liggen toprestaurants **La Menuiserie** in het gehucht Champagne en chef Jean-Pierre Roberts bistro **Le Cheval Blanc** in Weismes.

FWV.BOOKINGTURBO.COM, HAUS-TIEFENBACH.BE, DROSSON.BE, HOTELBUTGENBACHERHOF.COM, SCHMIDT-COTTAGE.BE, THEPLACE2BEER.BE, SILBERHUTTE.BE, LEVEL600.COM, LAMENUISERIE.EU, ROBERTHOTELS.EU

Mountainbiketrail tussen de daslook

In april ruikt het naar look in de oude Brusselse bossen. Dat komt door de stervormige witte bloempjes die de bodem bedekken, goed voor een geurig avontuur in het Zoniënwoud.

De Kelten en Germanen kenden de geneeskrachtige werking van daslook al, en de plant wordt ook nu nog steeds geprezen om het hoge vitamine C-gehalte en de ontstekingsremmende, antiparasitaire en celgroei-stimulerende eigenschappen. In de schaduw op leemgrond doen deze gezonde plantjes met hun sneeuwwitte bloemen het goed. Tijdens een fietstrip door de Vlams-Brabantse bossen geniet je volop van de geur.

DE ROUTE: MTB-ROUTE ZONIËNWOUd, 43 KM

De mountainbikeroute door het Zoniënwoud start aan het treinstation **Groenendaal** in **Hoeilaart**. Dat historische gebouw is op zich al een bezienswaardigheid. De druiventelers gebruikten de trein om hun druiven naar de stad te brengen en het chique Brusselse volk kwam graag naar het bos voor ontspanning. Zoals wij nu ook, op twee wielen.

Je volgt deze mountainbikeroute met een gps-track. Het is een redelijk gemakkelijke trail, door brede dreven in het bos. Het terrein is weliswaar lichtglooiend, maar je kunt het zelfs rijden met een gewone stadsfiets. Vooral op het deel tussen het station en de **Koningsvijvers** vormt daslook een geurig wit tapijt. Na de oversteek van de

‘Het witte bloementapijt vlak bij de Koningsvijvers is niet alleen mooi, maar ruikt ook heerlijk’

Terhulpesteenweg rijd je het bos in en sla je linksaf de Kruistochtendreef in, om volop van het bos te genieten. Een deel van het bos is opgekocht door industrieel **Solvay** en inmiddels omgevormd tot een park, waar ook de kunststichting **Folon** staat, ter ere van de kunstenaar. Voorbij de vijfsprong en het tunneltje onder de Ring kom je in het **bosreservaat Joseph Zwaenepoel**. Na een gevaarlijke oversteek aan de Harasdreef duik je weer het bos in. Je passeert **Kasteel Dry Borren**, oorspronkelijk een jachtslot van de hertogen van Brabant, gebouwd op de plek waar drie bronnen ontsprongen. Vervolgens kom je langs de **Koninklijke Golf Club van België**, ook wel Golfclub Ravenstein, bij Tervuren. Verder kom je langs de beroemde eik van **Jesus-Eik**, dat een bedevaartsoord werd, en de paardenrenbaan. Een stop waard is de **Augustijnenpriorij van Groenendaal** uit de 14de eeuw. Langs dreven en holle wegen bereik je het **Arboretum**, met bosmuseum, natuurgidsen en een verzameling van een vierhonderdtal inheemse en uitheemse bomen. Na de **Ganzenpootvijver** en het **Kasteel van Groenendaal** volgt er een steile afdaling en kom je weer uit aan het station van Hoeilaart.

DE PERFECTE TIMING

Van begin april tot begin mei bloeit de daslook. Niet te verwarren met de giftige meiklokjes en herfsttijloos. Twijfel je? Wrijf dan over de bladeren, de geur van daslook herken je direct. Opgelet, plukken is verboden!

MEER INFO OP MTBROUTEDATABASE.BE/VLAAMS-BRABANT/ZONIENWOUd.HTM EN ZONIENWOUd.BE/ONTDEK-BELEEF/FIETSEN-MTB

LEKKERE PAUZES & MOOI LOGEREN

- Vlak bij het Arboretum kun je logeren in **Hippo-Droom**, een gerestaureerde belle-époquevilla met acht gastenkamers. Je kunt er ook yoga- en tai-chisessies volgen, bij mooi weer in de prachtige tuin. Van maart tot oktober is er ook een brasserie met speciaalbieren, huisgemaakte ijsthee, snacks, soep en gebak.
- Hip eethuis **Sonian** verleidt met een zonnig terras aan de rand van het bos, salades, klassieke gerechten en livemuziek. Voor een sterrenmaaltijd fiets je de **Harasdreef** uit naar de **Lorraine-dreef**, waar **Pascal Devalkeneer** twee Michelinsterren van de hemel kookt in zijn **Chalet de la Forêt**.

- Aan de rand van het woud ligt het best ruime tiny house **Joly**, waar je logeert in een tuin met druivenserres en bijenkasten. Het bio-ontbijt wordt aan de deur geleverd.
- Wil je het wat luxueuzer, dan is **Dolce Lahulpe** met restaurant en spa **Cinq Mondes** een aanrader; de kamers bieden zicht op het woud.

HIPPO-DROOM.BE, SONIAN.BE, LECHALETDELAFORET.BE, JOLYTINYHOUSE.BE, DOLCELAHULPE.COM

